

Malika Boukhriss (Hart voor Hilversum)

Gevoel voor rechtvaardigheid

Mijn drijfveer om politiek actief te willen zijn komt voort uit een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ik vind dat politici een belangrijke voorbeeldfunctie hebben en verantwoordelijkheid horen te dragen voor het algemeen belang. Thema's die te maken hebben met zorg, welzijn en sociale zaken, met vergunninghouders en vluchtelingen, met het minimabeleid en de schuldhulpverlening, met buurten en wijken, hebben mijn grote belangstelling.

Een droom gerealiseerd

Om in de coalitie te zitten was altijd al de wens van Hart voor Hilversum. Vanuit de coalitie kunnen we meer verwezenlijken dan vanuit de oppositie. Onze achterban heeft een belangrijke rol gespeeld, de partij heeft veel aan hen te danken. Hart voor Hilversum is ontstaan in de buurten, het behouden van onze identiteit vind ik belangrijk, dicht bij de mensen blijven.

Ik merk echt dat onze huidige rol in de politiek anders is als oppositie voeren. Het is wel even wennen omdat je altijd met je coalitiepartners moet overleggen; we hebben immers samen het coalitieakkoord opgesteld. Heel belangrijk vind ik dat we de komende jaren gaan investeren in betaalbare woningen, dat we inzetten op laagdrempelige zorg, en op inwoners met schulden om die beter te ondersteunen.

Veel op pad

Ik ben veel in de wijken, maak dan een praatje met inwoners en luister vooral naar hun verhalen. Ik zoek de mensen op maar ze weten mij gelukkig ook goed te vinden. Veel van de problematiek neem ik mee naar mijn fractie en daar bespreek ik het dan. Zo probeer ik een vertaalslag te maken vanuit de praktijk naar het bestuur.

Als raadslid heb je makkelijker toegang tot allerlei maatschappelijke bestuurslagen en dat is een voordeel.

Een voorbeeld: Omdat er twee jaar geleden behoefte was aan dameszwemmen voor alle nationaliteiten, heb ik me 100% ingezet dat voor elkaar te krijgen. Samen kunnen zwemmen is een sociale activiteit, het is gezond en ook belangrijk in een waterrijk land als Nederland. Zo verwezenlijk ik een wens van inwoners, neem zelf actie voor zover dat mogelijk is, omdat ik als raadslid een groot netwerk van contacten heb.

Trots

Getrouwd en moeder van vier prachtige kinderen en schoonmoeder van een prachtige Friese schoondochter. Daarnaast ben ik Beppe van twee prachtige kleinzoons; half Fries en half Marokkaans, op hen ben ik enorm trots.

Ik ben mantelzorger voor een dame van in de 80. Iedere dinsdag- en vrijdagochtend geef ik, met veel plezier, taallessen bij Heelo. Ik vind het namelijk belangrijk dat ook anderstaligen, die de Nederlandse taal niet beheersen, zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij, ik ben trots op wat zij bereiken. Ook zet ik me in als buurtbemiddelaar (soms voel ik me net de rijdende rechter). Elke donderdagochtend houd ik spreekuur in de Riebeeckgalerij voor alle inwoners van Hilversum.